

Kerk en Kapel; Kerk Roept

Kerkdiensten. Zondag: 4 december Kerk-Avezaath ds. C. den Breejen

Diaconie: Kerk in Actie, wereld diaconaat Syrische vluchtelingen in Libanon, Jordanie, Irak
Corné den Breejen was ook de voorganger in de gezinsdienst in Asch op 6 nov; een mooie dienst met veel muziek en mooie woorden. Corné is een bevlogen spreker. Naast preken werkt hij als docent geschiedenis en godsdienst op een middelbare school en heeft veel affiniteit met jeugd.

Zondag: 11 december dienst in Asch ds. J. Schenderling

Diaconie: Kerk in Actie Binnenlands diaconaat (activiteiten voor vluchteling kinderen Nederland)

De diensten zijn meestal ook live te volgen of achteraf terug te kijken / luisteren: zie website

www.tussenlekenlinge.nl / pglingestreek.nl Voor wie wil doneren: Diaconie: NLABNA

0538034335 – NL15INGB0000901462 tnv Diaconie Protestantse gemeente van Avezaath.

kerkrentmeesters: NL67RABO0362904561 – NL66INGB0000919071 tnv Kerkrentmeesterlijk
beheer Protestante gemeente van Avezaath

Verantwoording:

6 nov. € 20 , 11 nov. € 20, 20 nov. € 20, alle gaven via Riet van Buren , op 20 nov ontving ds Hagen €25, en via een van de mensen van de bezoekgroep op 23 nov 10€ ook voor het kerkenwerk. Hartelijk dank voor dit alles.

Bloemen:

De bloemen zijn met een groet van onze gemeente gebracht bij Ton van 't Hoofd, mw. van Kraats – Jansen, Bert van Arkel. Ook ds Everdien Hagen heeft bloemen ontvangen als dank voor de inzet en tijd voor de totstandkoming van de fusie.

In memoriam:

Tijdens mijn vakantie is de uitvaart van Johan van Ooijen met veel aandacht en zorg geleid door ds Machteld de Mik. Van haar hand is ook het in memoriam voor Johan op de voorzijde van deze Kerk Roept. Hier wil ik nog kort namens de kerkenraad in herinnering brengen wat Johan met zijn unieke gaven voor de Avezathen betekend heeft. We zullen hem missen in de redactie van de In en Om. Hij was de kritische stem die heel goed keek of er geen fouten zaten in een tekst en ze er feilloos uithaalde. En wie kent niet zijn prachtige interviews van de Tijd van Toen? Zijn lampjes die door zovelen gelezen werden, uitgeknipt ook. Een zorgvuldig mens met liefde voor verhalen en taal, met oog voor bijzondere details en altijd een vleugje humor. Johan is ook vele jaren diaken geweest en heeft in die tijd, samen met Miep Vogelzang en Welzijn Buren aan de wieg gestaan van het Eetcafé in de Avezathen. Johan was een trouwe vriend, wekelijks kwam hij terug naar Kapel-Avezaath. Trouw verzorgde hij ook de distributie van de Kerk Roept, jarenlang, ook toen hij al in Tiel woonde. We zullen Johan missen en gedenken hem met warmte. Ds Everdien Hagen De naaste familie van Johan van Ooijen wil langs deze

weg graag veel dank uitspreken voor alle medeleven en steun sinds het plotselinge overlijden van hun vader en opa op 2 november. Niet alleen tijdens het afscheid op 9 november, maar ook via vele kaarten en berichten. Het is goed om te weten dat hij zoveel sporen van liefde heeft achtergelaten. Daar zijn zij dankbaar voor en putten zij troost uit.

Jarigen (75+): 2 dec. Mw. Krouwel – v. Gessel, 5 dec. Mw. J.H.D. Dorrestijn – Doesburg, 8 dec. Dhr. Lodder, 10 dec. Dhr. J.G. van Dijk en mw. Brouwer.

Meeleven met:

We leven mee met Willy van Mourik-Keij, nu haar man Herman zo plotseling is overleden. Bij het bericht onder Erichem staat een in memoriam van Herman door ds Schenderling. We bidden haar en haar kinderen steun toe in de tijd die komt en de kracht van dankbaarheid voor alles wat goed was. Er zijn veel mensen overleden in november. Namen die we in de volgende gedachtenisdienst in 2023 met evenveel eerbied zullen noemen als deze afgelopen zondag 20 november. We hebben van meerdere kanten gehoord dat het velen goed heeft gedaan zo samen te zijn, ieder met eigen verdriet, maar ook samen onder de hoede van de Eeuwige en in het besef niet alleen te zijn.

Uitnodiging voor de gezellige kerstmiddag

Lieve mensen, het ziet er echt naar uit, dat we met elkaar kerst zullen mogen vieren, na twee jaar corona. Daarom nodigen we iedereen van harte uit om naar het kerstfeest in Dorpshuis de Avezathen te komen. Neem gerust iemand mee: een buurman of buurvrouw, een familielid, of iemand die u uit een andere hoek kent. Het thema van deze kerstviering is "verlangen". Waar je naar verlangt is voor iedereen anders. Vrede voor alle mensen. of een beetje meer gezondheid, of een goede toekomst voor de kinderen? We zullen er deze middag bij stil staan en over in gesprek gaan met elkaar. De voorbereidingsgroep verlangt er in elk geval naar u een mooie middag te laten beleven, met een goed verzorgde tafel, lekkere hapjes mooie verhalen en kerstmuziek.

Wanneer? Donderdag 15 december (let op: geen dinsdag deze keer!)

Waar? Dorpshuis de Avezathen

Tijd? 15.00u Voor opgave, informatie of vragen over vervoer bel: Henny Keij,06-83073505

Lampje:

Advent

In de chaos van het leven
ontstaat een blijde stilte.

In de onrust van mijn hart
ontwikkelt zich een vrede

In het donker van de dagen
wordt het langzaam lichter
Want mijn Redder nadert
Grace

Met hartelijke groeten, mede namens dominee Hagen en de kerkenraad.
Annie van Dijk, T 0344-615077, e-mail: fam.vdk@upcmail.nl
Ds. E. Hagen, Dorpsstraat 11, 4012 BE Kerk-Avezaath, T 0344-681500, e-mail:
ehagends@hetnet.nl
internet: www.kerkenkapel.nl