

Dienst voor jong en ouder op 5 februari 2017

Op 5 februari 2017 hebben we een streekdienst georganiseerd met het thema: "Oma, opa, God en ik". De dienst is te luisteren door [op deze link te klikken](#) .

Tijdens deze dienst hebben de aanwezigen vragen kunnen stellen. Op dat moment was het niet de gelegenheid om antwoorden op de vragen te geven. Op woensdagmiddag 15 maart 2017 willen we (een aantal van) deze vragen proberen te beantwoorden.

Neem gerust contact op met pastor Kees Vernooij: ke.vernooij@gmail.com of Everdien Hagen: ehagends@hetnet.nl voor meer informatie.

Om een indruk te krijgen van de vragen zijn deze hieronder opgenomen.

7 miljard mensen op de wereld "Heeft Hij ook mij in het oog?" ik voel me soms net een mier.

Zalig zijn zij die geloven en niet gezien hebben?

Vragen we niet teveel van God? Waarom grijpt Hij niet in? Waarom laat Hij dat toe?

Waarom luisteren we zo slecht naar elkaar? Zowel gelijkgestemden als anders denkenden?

Hoe zou de wereld eruit zien als we beter naar elkaar zouden luisteren en ECHT horen?

God is liefde en de kracht om het leven te nemen zoals je het krijgt zonder te vragen waarom.

Waar blijft de vrijheid en tolerante bejegening van gelovige mensen en die zij mogen verwachten van andersdenkenden?

Op veel plaatsen in de wereld wordt de bedreiging alsmat groter.

Waarom zijn we zo weinig tevreden als mens?

“Hoe meer je weet, des te meer je beseft hoeveel je niet weet”.

Hoe zou het zijn in het paradijs?

Waarom is geloven zo moeilijk?

Soms sta je ook met je mond vol tanden. Want “waarom zou Jezus wel opstaan uit de dood en mijn vader niet?” vroeg mijn kleinzoon aan mij van de zomer.

De duivel heeft zoveel macht als God hem geeft, is dat zo?

Hemel/ hel is een vrij lastig onderwerp. Zullen mensen, die wel goed leven maar verder ongelovig zijn, eerder in de hemel of in de hel komen?

Waarom worden mensen ziek, moeten vrouw/man en kinderen zorgen hebben?

Waarom onvrede, waarom kunnen wij daar niet meer aan doen? Hoe?

Het goede nastreven is ook het slechte gaan haten. Concreet: slechte gewoontes/gedachten/daden. Bidden zal hiervoor een middel zijn.

Zijn er praktische Bijbelse tips?

Waarom duurt het zolang voor U terugkomt?

Waarom hebben engelen vleugels en mensen niet?

Zijn engelen ook naar Gods beeld geschapen?

Zijn de mensen dan niet naar het beeld van engelen geschapen?

Zijn engelen net als Jezus half God en half mens?

Na gisteren zeer dankbaar!!

God is een God van liefde, waarom is er dan zoveel leed onder de mensen?

Wat doet God rond ziekte en overlijden?

Wanneer verhoort God een gebed? Soms onverwacht wel, soms helaas niet terwijl er genoeg redenen lijken om dat wel te doen.

Wat is na de zondeval de verhouding tussen wat God doet en welke narigheden de gevolgen zijn van de zondeval?

Waarom lukt het de mens toch niet om te leven naar het grote "Gebod : Heb uw naaste lief als uzelf"? Elkaar liefhebben maakt toch meer gelukkig dan elkaar een trap nageven? Misschien omdat de mens nog steeds niet begrijpt of wil begrijpen wat er in de Bijbel. De Koran enz....staat. Misschien omdat de mens nog steeds niet luistert naar wat de grote leraren ons in de loop der eeuwen hebben voorgehouden nl. heb uw naaste lief als uzelf. Wie is onze "naaste"? Iedereen, de hele mensheid. Iedereen is een kind van God!

Wat is het begin van God?

Wie heeft het schilderij gemaakt en bestaat het echt?

Waarom is er oorlog?

Waarom maakt God ook dodelijke oorlogen en niet gewoon mondelinge oorlogen?

Hoe ziet God eruit?

Waarom heeft God ons er zo uit laten zien?

Waarom zijn er mensen die eenzaam zijn en mensen die zoveel mensen om zich heen hebben?

Waarom is de wereld niet eerlijk?

Waarom heb je geluk en ongeluk in je leven?

Zijn wij het wel waard om te leven?

Is de kerk ook een tempel?

Hoe zit het nou met de herkomst van het woord "lernen"? uit het Jiddisch of uit het Duits?

Hebben er dinosaurussen bestaan in Gods tijd?

Heb je altijd een antwoord nodig?

Mag een vraag ook simpelweg blijven staan?

Willen we niet teveel antwoorden hebben?

Waarom, ja waarom...al die mensen in rubberbootjes in de oceaan?

Waarom is de Islam zo agressief?

Waarom Allah en niet God?

Denk zelf in geloof dat die God ons zal helpen. Hoe???

Wat een geluk dat we kind van God zijn.
Waarom geloven er mensen niet in God?
Waarom is er oorlog?
Waarom zijn er arme mensen?
Waarom mag ik God niet zien?
Waarom is er dood en moord?
Wanneer komt Jezus terug?
Waarom is er ruzie?
Is de ruimte oneindig?
Is God gemaakt?
Waarom bestaan er mensen zoals Hitler?
Waarom is er geld?
Waarom wordt de mens oud?
Waarom zijn er geen antwoorden op sommige van deze vragen?